

Så här skriver Anders Sjöberg – en välkänd teolog verksam inom Svenska Kyrkan och EFS.....

Återkommande får jag reaktioner med undringar över hur jag kan stödja Israel, inte minst utifrån kommentaren "När de dödar barn, att kriga till priset av döda barn, kan väl inte vara från Gud"!

Jag lägger därför ut mitt svar på dessa ifrågasättanden även här! Vad Israel försvarar är rätten att få ha ett hemland. Annars skulle priset bli ett utplånat folk!

Israel använder sig inte av bilder på barn som propaganda! Men jag har sett liken efter spädbarn som brändes i spisugnar den 7:de oktober!

Israel skickar även alltid meddelanden till befolkningen innan de slår ut en avfyringsramp i en skola eller sjukhus!

50 mil tunnlar har Hamas byggt under jord i Gaza, för att kunna smuggla in vapen från bl a. Egypten! Vilka ekonomiska medel man gjort det med är klarlagt - biståndet! Tänk om de byggt hotell, sjukhus, och infrastruktur samt skyddsrum istället, då hade denna kustremsa varit ett blommande paradiset

Det var den radikala Islam som drog igång detta. Hamas, Hizbollah, houtirebeller och Iran har en dödens ideologi, där ingen jude har rätt att leva! Israel har en livets ideologi! 12 gånger har den arabiska sidan sagt nej till en tvåstadslösning! Israel har sagt ja varje gång! BenGurion skrev i självständighetsförklaringen "vi sträcker vår hand i fred mot våra arabiska grannar!"

Idag bor över tvåmiljoner araber i Israel! Med samma rättigheter som Medborgare! Det finns också en hel del araber och muslimer i IDF.

Israel vill stå för det Gud säger att de ska ta hand om "främlingen, den faderlösa och änkan"

Golda Meir var dock tvungen att konstatera: "om vi lägger ner våra vapen, så utplånas vi, om araberna lägger ner sina vapen så blir det fred"

Det finns inga "rättfärdiga krig", det är en del av att vi som mänsklighet vänt oss bort ifrån Gud! Men hur samtalar man med en motpart om fred om denne inte erkänner ens existens! Situationen i världen idag liknar i mångt och mycket! 30 talet!

IDF har funnit många bilder av Hitler i hem i Gaza! Och 75% av befolkningen ger fortfarande Hamas sitt stöd, och menar att det som gjordes 7:de oktober var rätt!

Dessutom har jag fått se hur israeliska soldater räddar barn ut ur områden där strider pågår! Hamas använder med andra ord sina egna barn som sköldar!

Något redan Golda Meir kommenterade: "När araberna älskar sina barn mer än de hatar oss- då blir det fred"

Så utan att citera ett bibelord på tröjan *, kan jag säga: Varje folk har rätt till ett hemland. Det judiska har 1 (ett) det arabiska har 22, (tjugotvå) Där är den judiska befolkningen lätt räknad!

I SanRemo 1920, fick det judiska folket, juridisk rättighet till ett hemland!

Jag står upp för Israel och det judiska folket utifrån min Gudstro, men jag står också upp för Israel, som judiskt hemland utifrån ett folkrättsligt perspektiv!

Det är nu vi är kallade att reagera mot den ondska och den önskan om att förinta både Israel som nation och det judiska folket. Som finns och växer till i världen idag!

* I dag kom en T-Shirt på posten. Den gjorde mig glad. texten är från 1 Mos 13:15!
Herrens ord till Abram:

"Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid."

Jag kommer bära den som ett vittnesbörd om det folk och den nation, jag blivit inympad i!

Samt deras rätt att få ha ett eget hemland, där de ska kunna bo i trygghet!

Ordet "evig" både på hebreiska och grekiska står inte först och främst för kvantitet utan kvalitet, alltså "oförstörbar" tid. Det hela skapelsen längtar efter, Rom 8:21, 2 petr 3:13, så löftet till Abrahams har "kvaliten" att räcka in i evigheten. Rom 11:29