

Bröderna August och Josef Johansson på Åsens Gård i Åsarp och i Jönköping.

Ägare till lantegendomar, missionshusbyggare, församlingsgrundare, båda ledamöter i Jönköpings Missionsförenings styrelse, ordförande i Åsarps Missionsförsamling i 40 år, kommunalman, bankman, hästhandlare med hästavel, allmänt betrodda i bygderna.

På sid. 171 – 180 i "Boken om Åsarp" berättas historien om bröderna och kommande generationers insatser i kyrka, föreningsliv, samfund, näringsliv och samhälle.

HÄSTKARLARNAS PÅ ÅSEN

När hästkarlars och hippologers historia på Falbygden skrivs intar ett brödrapar från gården Åsen i Åsarp en central plats.

Bröderna hette August och Josef Johansson och gården Åsen grundades av föräldrarna, torparen Johannes Andersson och Maria Svensdotter. 1853 friköpte föräldrarna mark från Bockagården och Brunnsgården i Alvared. Detta markområde utgjorde starten för gården Åsen som sedermera utökades med mark från Skomakaregården, Gabrielsgården, Frugården och Åsarps prästgård.

Den f.d. torparen var en driftig man och hans söner August (1845-1923) och Josef (1849-1941) stod honom inte efter. De övertog Åsen efter föräldrarna, inledde omfattande hästaffärer och köpte flera gårdar på andra håll, bl a en annan Åsen-gård i Sandseryd vid Jönköping. Bröderna drev gårdarna och affärerna tillsammans från 1870-talet till 1915. 1912 hade Josef flyttat till Falköping och bedrev sin hästhandel därifrån.

August Johansson på Åsen och det missionshus som byggdes på gården 1875 efter det att bröderna Johansson startat missionsförsamling i bygden.

TECKNING: MAJ SANDAHL



Ett varmt tack till er alla för den goda samverkan och den vänskap som utvecklades genom det gemensamma arbetet med boken.

Ett varmt tack vill jag också rikta till Maj Sandahl, som bidragit med skickligt utförda teckningar över Åsarpsbor i det förgångna och omslagsbild samt till alla övriga som på olika sätt medverkat till att utforma Boken om Åsarp som en innehållsrik, omväxlande och förhoppningsvis läsvärd krönika om en hembygd i Västgöta rike.

Falköping i november 1996

ULLA NORDMARK
Redaktör

Ovan nämnda Maj Sandahl och hennes man Nils är dagens ägare till Lars Magnus Lundgrens gamla hus i Åsarp.



Åsens herrgård

Det första säkra årtalet i Asens historia är 1764, då apotekare Grapengiesser sålde gården till brukspatron Isac Mörk Persson. Denne sålde 1773 egendomen till presidenten baron A. J. von Köhler. Kapten Karl Fr. Printzenskiöld köpte Asen 1798. 1825 var kapten af Dittmer ägare, 1842 överstelöjtnant Warmstedt och 1847 löjtnant Hedenstierna. År 1868 var det slut med de adliga namnen; då blev patron G. Johansson Asens ägare, 1900–1913 innehades egendomen av godsägare Josef Johansson. Tiden 1913–22 bytte gården ägare flera gånger. Sälunda ägdes den en tid av nuvarande landshövding Fritiof Domö. 1922 köpte godsägare Rickard Johansson egendomen, och efter dennes död 1950 brukas den av sonen lantbr. Lennart Johansson.

Areal: Total 225 ha, därav 100 åker, 125 skog m. m. Taxeringsvärde 331.500 kr. Huvudbyggnaden av trä, uppförd omkr. 1700, innehållande 2 lägenheter, 20 rum, 2 kök, 2 hallar. Restaurerad 1953. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Stall, trä, 1910, för 22 hästar, ladugård, trä, 1917, för 80 nötkreatur.

Ägare: Fru Ingeborg Johansson; barn: Kerstin, Lennart.

*Sandseryd — 755
från Sveriges Bebyggelse 1957*

Under åren 1900 – 1913 ägdes Åsens Gård i Jönköping av bröderna Johansson i Åsarp. Åsensvägen i Jönköping var, när vi flyttade till Habo, Jönköpings in- & utfart till Göteborg. Den mycket pampiga herrgården ligger på höger sida längs Åsensvägens fortsättning ut från stadsdelen Mariebo.